



*Ik ga op vakantie  
en neem mee...*

# opa & omma

Ook eens zonder je dreumes naar het strand, dat kan als je je ouders meeneemt op vakantie. Een uitkomst, vindt journalist Chantal Visser, al zijn er voor een win-winsituatie wel wat voorwaarden.

Toen ik achttien was en net in mijn eentje op reis mocht, had ik er niet aan moeten denken. Met je ouders op vakantie was zó niet cool. Maar nu hebben we Olivier (14 maanden), en wordt de komende vakantie de derde keer dat we met drie generaties weggaan. Een keer gingen we naar Ibiza met mijn ouders, daarna naar Zeeland met mijn schoonouders en binnenkort naar Italië. En om eerlijk te zijn: ik vind het best gezellig. Zo vaak zie ik mijn ouders niet en zij zien Olivier nooit zo lang achter elkaar. Zo'n vakantie is meteen een manier om wat quality time met elkaar te hebben. 's Avonds spelletjes aan de buitentafel doen, overdag leuke dorpjes bezoeken en uitgebreid met elkaar lunchen. Het

voelde weer een beetje als vroeger. En het is heerlijk om je ouders te zien genieten van hun kleinkind. Ik hoorde mijn vader weer eens schaterlachen, zag mijn moeder kinderlijk gekke bekken trekken.

Toegegeven, je ouders meenemen op vakantie is ook gewoon heel handig. Twee paar extra handen erbij om je kind te verzorgen, dat geeft ons net dat beetje extra vakantiegevoel. Zonder hen zouden we 's avonds aan ons balkon gekluisterd zitten, maar nu kunnen we ook eens lekker met z'n tweeën uit eten. En als wij op Ibiza moe waren van de nachtelijke huilbuien, brachten we ons mannetje om zeven uur uur hup, in z'n pyjama naar het appartement van opa en oma, die wél uitgerust wa- →

## Twee huisjes, twee auto's, dat geeft vrijheid

ren. Vonden zij gezellig en wij konden nog even terug naar bed. Een win-winsituatie. Ook Olivier eten geven, vonden ze enig waardoor wij eindelijk weer eens toekwamen aan zelf eten voordat het koud was. Wat een luxe! Net als samen in zee zwemmen, terwijl mijn ouders bij Olivier op het strand bleven. We zijn zelfs een keer een cocktailbar ingedoken, terwijl mijn ouders met de babyfoon op hun eigen terras zaten.

### Samen én apart

Nu lijkt het misschien of mijn ouders puur en alleen mee waren als veredelde oppassers. Dat was toch ook weer niet zo. We hebben er heus af en toe gebruik van gemaakt, maar ik wilde ervoor waken dat mijn ouders alleen maar met Olivier in de weer zouden zijn. Daar dachten ze zelf net zo over. 'We willen best een keer oppassen,' zei mijn moeder van tevoren, 'maar we willen zelf ook een vakantiegevoel hebben.' Daarom hebben we bewust twee appartementen geboekt in een finca op Ibiza. Zo deelden we de tuin en het zwembad, maar hadden we wel een eigen plek om ons terug te trekken en hoefden mijn ouders er 's nachts niet uit als Olivier huilde. Ook huurden we twee auto's. Wilden mijn ouders naar het strand en wij naar de stad? Prima, we konden ieder doen en laten wat we wilden. Al kwam het er in de praktijk wel op neer dat we meestal

## 3x leuk voor 3 generaties

\* **Glamperen, oftewel kamperen in een luxe tent.** In de Sea Lodges in Egmond aan Zee staan een hemelbed, stapelbed en een bedstee. [aanzee.com](http://aanzee.com)

\* **In Italië is veel agriturismo: boerenhuizen die van alle gemakken zijn voorzien.** Bij Agriturismo Montescalari slaap je in prachtige appartementen met twee tot drie slaapkamers. Het zwembad deel je met andere gasten. [italissima.nl](http://italissima.nl)

\* **Casa Torre in Andalusië is een zespersoons huis met drie slaap- en badkamers en een zwembad.** Andere gasten zijn er niet. [casatorre.com](http://casatorre.com)



met z'n allen in één auto gepropt op pad gingen. Toch was het fijn dat we er twee hadden, zodat mijn ouders in elk geval de kans hadden om ook even aan ons te ontsnappen. En vice versa.

Dat was af en toe best nodig. Want hoe lief mijn ouders ook zijn, het is ook lekker om een middag als gezin door te brengen. Na vier dagen met z'n allen op pad te zijn geweest, wilden mijn vriend en ik wel weer eens met z'n drieën naar een strandje. Met ons eigen gezin onder een grote parasol op een handdoek liggen en langs de branding lopen was heel bijzonder. We voelden ons even zo compleet. Even ja, want toen we daarna wat wilden eten op een terras en Olivier niet stil wilde zitten, niet wilde slapen, maar wel heel hard ging krijsen, misten we plots mijn ouders weer. Met een noodgang dronken we onze cola op, rekenden af

## Ze hoefden er's nachts niet uit voor een huilend kleinkind

### Zo hou je het leuk

- \* **Maak van tevoren duidelijke afspraken: willen je ouders af en toe oppassen? Willen jullie dingen met z'n allen doen of juist apart? Hoe zien jullie de vakantie voor je? Komt dat overeen? Als verwachtingen erg verschillen, moet je je afvragen of een gezamenlijke vakantie wel een succes kan worden.**
- \* **Zorg voor voldoende privacy. Zelfs in de beste families is het funest voor de sfeer om voortdurend op elkaars lip te zitten.**
- \* **Wissel elkaar af. De ene keer gaan jullie met z'n tweeën weg, de andere keer je ouders. Ga ook af en toe gezellig met z'n allen op pad.**
- \* **Besprek van tevoren ook de kwestie opvoeden. Wil jij niet dat je kind elke dag een ijsje eet? Voortdurend wordt verwend? Of altijd laat in bed ligt? Zorg dat je ouders dit weten en je later geen irritaties krijgt.**

### Wie betaalt?

Natuurlijk heb je er baat bij als je (schoon)ouders meegaan op vakantie en af en toe een oogje in het zeil houden. Betaal je daarom hun vakantie? Dat beslis je zelf natuurlijk. Als je je ouders puur als oppas meeneemt, is het wel zo netjes om hun reis te betalen. Gaan jullie met elkaar op vakantie omdat jullie dat allemaal gezellig vinden, dan is het niet raar om ieder voor zich te betalen en ter plaatse een gezamenlijke pot te maken.



## Je moet wél rekening houden met nog twee mensen

en vertrokken met een lege maag richting ons appartement. En olé, daar was oma, die meteen aanbood met Olivier in de wagen te wandelen, zodat wij een hapje konden eten. ‘Het is heel gezellig hoor,’ zei mijn moeder aan het einde van de week. ‘Maar als we straks naar huis gaan zijn we ook wel blij dat hij lekker met jullie meegaat. Het is best druk, zo’n kleintje.’

### Even slikken

Het geheim van ons succes is denk ik dat we erop letten dat we allemaal een leuke vakantie hebben. Mijn ouders genieten van de gezelligheid en afwisseling die hun kleinkind met zich meebrengt en wij hebben net iets meer rust. Met je ouders op vakantie gaan, heeft natuurlijk ook nadelen. De dynamiek is anders dan je gewend bent. Je moet immers met nog twee mensen rekening houden. Mensen die soms andere dingen leuk vinden. Zo had ik voor deze zomer een superleuk vakantiehuisje op het oog in Umbrië. ‘Geen zwembad?’ merkte mijn moeder ontevreden op. ‘Ik wil wel een zwembad, hoor. Zoek maar iets anders.’ Daar ging het topadres met hangmatten in de tuin, hippe loungestoelen en biologische groentetuin. ‘Oh ja, en je vader wil graag dicht bij zee,’ voegde ze eraan toe. En jawel, daar ging heel Umbrië. Ik moest even slikken, maar heb gelukkig een andere fijne plek gevonden. Op de grens van Toscane, vlak bij zee, met een zwembad en voor ieder een eigen ingang naar zijn kamer. Ik tel de dagen af tot we gaan! ♦

TEKST CHANTAL VISSER ILLUSTRATIES LEA VERVOORT

### Ouders mee?

#### Ja

- \* Gélien Blaauwhof-van Pijkeren: ‘Het lijkt me ideaal om de meest betrouwbare oppassers die je kent mee te nemen op vakantie. En ook gezellig.’
- \* Sandra van Dongen: ‘Alleen al omdat ik dan ook eens in de zon kan blijven liggen als er een kind overstuurt raakt. Mijn moeder troost onze dochter met alle liefde.’

#### Nee

- \* José Smit: ‘Ik ben een keer op vakantie gegaan met mijn schoonouders; ik vond ‘t niks. Ik vroeg me steeds af of ze het leuk hadden. Voelde me enorm verantwoordelijk. Nooit meer.’
- \* Alyssa Demkes-Wegman: ‘Met een grote groep is er altijd wel iemand ontevreden. Nee hoor, dan maar geen avond samen weg. Dat heb ik veel liever dan gedoe.’

